

Ordet til 20. søndag efter trinitatis, Matthæus: 21,28-44.

Vor Herres dosmerseddel

En liter mælk, en pose ærter, en pose gulerødder, en leverpostej - den fedtfattige - brød, æg, et kilo hakket oksekød - tjek sidste salgsdato - og Kristeligt Dagblad. Alt er noteret, og man køber ind og kommer hjem.

Konen råber inde fra stuen: ”Fik Du nu alt med, som jeg skrev på din dosmerseddel?” Ja, ja, råber man ude fra køkkenet. Konen kommer ud i køkkenet, og ser at Kristeligt Dagblad mangler! ”Du sagde du havde alt med, det har du jo ikke. Du har jo glemt, at købe avisen. Og jeg, som sådan havde glædet mig til at se, hvornår der er gudstjeneste i Jørlunde kirke”. ”Det er så typisk, du siger at du har købt alt som jeg bad dig om, og så har du alligevel ikke gjort det”. ”Du har heller ikke slået græsplænen, som du lovede, at du ville!”

Bare rolig kære læser, dette er ikke et forsøg på, at vise at manden er under tøflen, rollerne kan sagtens byttes om. For når det kommer til stykket så ligner vi dem begge. Både den skuffede/forurettede hustru og den glemsomme mand, som siger ja, men gør det så, alligevel ikke.

Lignelsen i dagens evangelium handler om, en far der har en vingård og beder sine sønner, om at arbejde i den. Den første søn siger: ”Nej, jeg vil ikke!” Men fortryder og arbejder. Den anden søn siger: ”Ja, Herre!” Men arbejder ikke! Hvem ligner vi?

Ja, vi ligner jo nok dem begge. Vi kan jo godt sige ja, og have de bedste intentioner, som f.eks. manden der glemte at købe avisen. Han forsøgte dog, men var lidt glemsom, trods dosmerseddel. Og, vi kan også sige nej, og så gør vi det alligevel. Hvis manden havde sagt til sin kære hustru, at han havde glemt avisen, så ville hun måske forstå det, jeg siger måske! Manden kunne også, for at drille, sige, at han havde glemt avisen, og stor ville hendes glæde/overraskelse være, når det gik op for hende, at han jo alligevel havde husket alt. Det handler om ord og gerning, om forventning og opfyldelse. Ord og handling skal gå hånd i hånd, ellers er det bare tomme ord.

På Vor Herres dosmerseddel står der: Ja til dig, og dette ja står ved magt! Hans ja, er altid et handlende ja, som ikke glemmer dig. Han er hovedhjørnestenen, som vi alle måske snubler over, men så længe vi forsøger at følge Hans ord og gerning også selvom vi glemmer, at købe alt, som står på vores dosmerseddel, så er der håb selv for alle os, der siger ét og gør noget andet.

Så kom af sted til gudstjeneste i Jørlunde kirke, og hør Ordet sammen med din næste, så I kan glædes derover. Derefter kan I sammen købe ind, så ord og handling følges ad. Og kom nu ikke med et: ”Ja, ja, det skal jeg nok!”, for det bliver jo nemt til et nej, ikke sandt! Gør det!

Vi ses på søndag!

Victor Greve